

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI SOETENS

Weduenaar van Mevrouw

EMMA DE TEMMERMAN

geboren te St. Martens-Lierde, den 19 October 1863
en er godvruchtig overleden den 19 December 1947,
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten,

*Hij was lid van den Bond van 't H. Hart, de
Gregoriaanse Zangmaatschappij : « Cecilia » en
andere godvruchtige genootschappen.*

Eenvoudig van zeden, voorzichtig in zijne woorden, werkzaam in al zijne werken, heeft hij al zijne levensdagen in eer en deugd en in de openbare achting doorgebracht.

H. Greg.

Voor hem is vervuld geworden deze troostende belofte van den H. Geest : die den Heer vreest zal gelukkig zijn op zijn uiterste en God zal hem zegenen op den dag zijner dood.

Matth. 23.

Want de dood, die hij allengskens zag naderen, verschrikte hem niet, maar versterkt door een kinderlijk Godsbetrouwen, aanvaardde hij die met ene volkome onderwerping aan den heiligen wil Gods en ontsliep zacht in den Heer.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik bedank U voor al uwe liefde, voor al uwe goedheid, voor al uwe zorgen waarmede gij mij steeds omringd hebt. Troost U in uwe droefheid, onze scheiding is van korten tijd, weldra zien wij elkander weder in den Hemel.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 dagen aflaat.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.

De familiën SOETENS, DE TEMMERMAN,
DE VALKENEER en VAN DEN ABEELE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.