

Eigenlijk worden wij oud geboren
en soms lukt het ons, na een levenslang gevecht
de echte jeugd te bereiken.

Heden is naar het Vaderhuis teruggekeerd

MEVROUW

SARA, MARIA SOETENS

weduwe van de Heer René MOTTE

geboren te St.-Martens-Lierde op 22 december
1898 en godvruchtig overleden in de kliniek Zus-
ters van Barmhartigheid te Ronse op 2 januari
1989, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken

**De families SOETENS, MOTTE,
DE TEMMERMAN en VAN ELSUWE,**

danken u voor uw kristelijk medevoelen en
voor uw gebed in deze moeilijke dagen.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

Te middernacht is zij gestorven, op de eerste
nieuwjaarsdag. Het gras in slaap, de bomen
naakt en kaal, het gevogelte stil en wij op zoek
naar nieuwe krachten voor een verlengde toe-
komst. Zijzelf kon niet meer, zij had geen
krachten meer, haar lichaam bood geen houvast
meer om haar "mooie vrome ziel" nog verder
te dragen. Weduwe sinds 1980, had zij gedaan
wat zij te doen heeft gehad, nu kon zij als de
oude Simeon en de wijze Hanna "in vrede
gaan".

Eind 1988 was zij negentig geworden. En ge-
vierd met bloemen en geschenken, in het rust-
oord St. Ursmarus te Zegelsem. Omringd door
velen, zoals zij altijd graag mensen om zich
heen zag. Altijd de gastvrije moeder en buur-
vrouw met het gouden hart, zoals zij had ge-
leefd op de Stratendries 3. Een open huis, waar
vrienden en vreemde welkom was. "Ga zitten,
neem en eet en drink" en niemand die dan
weigeren mocht. Gelukkige dagen heeft zij ge-
kend, graag en actief aanwezig bij elk feest en
elke viering. Sindsdien even (?) gelukkige dagen
te Zegelsem, beweren haar medebewoners. Men
zag het aan haar tevredenheid.

Met alle weer en wind zullen wij verder leven,
met en zonder haar. Onder de zon niets nieuws,
tenzij elke goedheid wie wij aan elkaar zullen
doen, zoals zij aan ons gedaan heeft. "Als
liefde zoveel jaar kan blijven duren, dan zal het
echt wel liefde zijn. Ondanks de vele stille uren,
draagt het de sporen van een fel verleden"
blijft ook nu, over haar, ons nieujaarlied.