

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Victor SOETENS

geboren te Everbeek op 13 mei 1901 en er schielijk
overleden op 7 maart 1965,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Eenieder kan getuigen dat hij een voorbeeldig man was, een man van eer en plicht, gedienschtig en edelmoedig. Die gemoedelijke omgang verwierf hem de genegenheid en achting van allen die met hem in aanraking kwamen.

Een zware en onverbiddelijke kwaal was hem in het leven toebedeeld. Zijn lijden en miseries die hij moedig en onderworpen uit Gods hand aanvaardde, werden voor hem een echte zieleloutering.

Het is een troostvolle waarheid dat de dood de overgang is tot een beter leven en dat we ééns met Kristus in de dood, ook één met Hem zijn in de verrijzenis.

Vaarwel mijn dierbare zuster en familieleden, ik dank U om uw liefdevolle genegenheid en zorgen mij verstrekt. Troost U bij deze scheiding, zij is tijdelijk, maar blijft me indachtig in uw gebeden. De Heer moge U verder zijn steun en bijstand schenken om dit offer met Kristelijke onderwerping te dragen.

Vrienden en kennissen ook aan U vraag ik een laatste vriendendienst, bidt voor mijn zielerust en ik dank U.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil.



De families

SOETENS,
SERLIPPENS,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek