



Bid voor de ziel van

Mevrouw

## CLÉMENCE SOISSON

weduwe van de Heer

Victor Haillez

geboren te Everbeek op 5 november 1883 en er overleden op 24 juli 1975, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer, wie in Mij gelooft ook al is hij gestorven, zal leven; wie leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

God heeft onze duurzame overledene op een onverwacht ogenblik geroepen. Daardoor zijn wij geschrokken en des te meer bedroefd. En ook al heeft moeder een zeer schone ouderdom mogen bereiken, toch hadden we zo graag haar nog in ons midden mogen houden. Doch vol vertrouwen bidden we nu tot de Heer dat Hij haar nu moge belonen en opnemen in het hemels Vaderhuis tot eeuwig leven in rust en vrede.

De duurzame overledene was een goede en brave vrouw die de wederwaardigheden van het leven moedig heeft gedragen in vlijt en naarstigheid, betrouwend op God dat alles waarde heeft, als men het uit Gods hand weet te aanvaarden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, plots ben ik van u heengegaan om daar te gaan waar God ons allen wacht. Ik dank u voor alles wat gij voor mij hebt gedaan. Denkt nu nog af en toe eens aan mij in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

### De families

SOISSON, HAILLEZ, DENABEL en  
VANBREUSEGEM

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

.....  
Druk. Vw A. Modde