

Vader, neen, niet mijn wil geschiede maar de Uwe



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

ELVIRE SOISSON

echtgenote van Mijnheer

Achille Van Assche

geboren te Ghoy, de 6 juli 1923, en overleden te Everbeek, de 14 januari 1964, versterkt door de HH. Sacramenten en de Apostolische Zegen.

We weten dat God alles ten goede leidt voor hen, die Hem liefhebben!" (Rom, 8, 28) Het is echter niet altijd gemakkelijk de hand van God in de omstandigheden te erkennen.

Het afsterven van deze jonge Echtgenote en Moeder valt ons bijzonder zwaar. De bevolking neemt innig deel aan de smart van de beproefde Families.

De dierbare Overledene hield van het leven, de grote gave van God. Zij was gehecht aan man, kinderen en Ouders. "Wat ware het me lastig nu te sterven, zegde zij tot de Priester, en volgde met belangstelling de troostende gebeden om genezing bij het H. Sacrament der zieken.

Bij dit, en bij ieder levensoffer, moeten wij ons wenden en opzien naar het H. Kruis. De Heer kwam ons leven en sterven heiligen door Zijn voorbeeld.

Laat ons bidden: "Heer Jezus, barmhartige Heiland, Gij kent onze goede verlangens en onze menselijke zwakheid; luister naar ons als we eerlijk zeggen dat we niet in staat zijn ons kruis

geduldig te dragen. Bemoedig ons door Uw voorbeeld en sterk ons door Uw kracht. Leer ons sterk geloven dat Gij het zelf zijt die lijdt in de ledematen van Uw Kerk. Gij, die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen. (z. rit.)

Teergeliefde Echtgenoot en Kinderen, dierbare Ouders en Bloedverwanten, ik dank U voor uw liefdeblijken, vooral in mijn laatste ziekte! Zij gaven mij de moed het grote offer te aanvaarden "als liefde-offer voor uw geluk en welzijn!" Mijn liefde voor U blijft levendig bij de Heer, die U waardige te zegenen en te bewaren! Vaartwel en blijft mij indachtig in uw gebed, in afwachting van het blijde wederzien.

Wij aanbidden en loven U, Christus, omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt,

**De familiën SOISSON-BEERENS en
VAN ASSCHE-DE COCK**

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.**

Dr. Vw Medde, Everbeek.