

" Midden in de nacht ging je heen "
" Nu blijft er alleen duisternis om ons heen "



Dankbaar aandenken aan

Ann SOLEME

23/05/57 - 23/04/98

mama van Steffen

echtgenote van André CODDE

thuis overleden na een lange moedige strijd.

Mama, Ann,

We hebben er zo naar uitgekeken, in juli wordt Steffen 10 jaar, in augustus zijn we 20 jaar getrouwd en werk ik 25 jaar bij Beecham.

Dat zouden we vieren door een reis naar Florida in Amerika te maken. We hebben het niet meer gehaald. Bijna 2 jaar hebben we met ons drie gestreden tegen deze vreselijke ziekte.

Tot de dag dat je opgenomen werd in Leuven heb je voor ons gezorgd. Daarna hebben wij voor je gezorgd.

Steffen zal zijn best blijven doen en ik zal mijn best doen voor Steffen.

Voor Steffen, mijzelf en Wolf rest ons enkel nog onze dagelijkse wandeling met een bloemeke naar uw graf, de enige plek waar we alle drie nog eens samen kunnen zijn.

In naam van mijn mama en mijn vrouw danken we iedereen die ons geholpen heeft in deze zeer moeilijke periode, namelijk onze familie, geburen, vrienden, werkcollegas, huisdokter, hoofdverpleegster en verpleegsters van het Wit-Gele Kruis en taxi Raoul.

Mama ik zie u graag, Ann ik zie u graag.

Mama is slechts 40 jaar. Ze heeft haar 41ste verjaardag niet meer gehaald.

Steffen en André