

U, Heer, vertrouw ik mijn ziel.



Zalige gedachtenis

aan de Heer

Edmond SOLEMÉ

Echtgenoot van Mevrouw

Octavie GALLE

lid van de zoete naam Jesu,

geboren te Godveerdegem de 5 mei 1876,

aldaar overleden de 15 november 1957,

begenadigd met de H.H. Rechten en de Pauselijke
Zegen.

Zijn eretitel was die van "Christenmens", in de volle zin van het woord. Bidden was voor hem een genoegen, vooral wanneer, uit het lijdensbed getreden, hij, samen met de familiekring, het avondgebed meebad.

Voor zijn echtgenote was hij een werkende steun; voor zijn kinderen, een voorbeeldige begrijpende vader.

Zeven maanden lang heeft hij, met een stichtend geduld en in volle onderwerping, naar Gods raadsbesluit gewacht en nu is hij, berustend en gelouterd, de Eeuwigheid ingegaan om zijn kroon te erlangen.

Dierbare echtgenote, ik dank U om Uw onverpoosde liefde, Uw steun, Uw zorgen. Droog Uw tranen en zeg de Heer dank omdat wij, in onze kinderen, de glorende vrucht zien van ons pogen en zwoegen.

Lieve kinderen en kleinkinderen, verblijdt U in de Heer, omdat Uw vader en grootvader op weg is naar de Hemel; zoekt uit zijn leven de ware weg naar God, bidt en offert voor hem, opdat hij

spoedig vanuit 's Hemels Tehuis U beschermen kunne.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



Mw Edmond SOLEMÉ geboren Octavie GALLE
zijn echtgenote

Mr & Mw Georges SOLEMÉ-VAN VIJLE

kinderen en kleinkinderen;

Mr & Mw Raymond VAN DER MEERSCH-SOLEMÉ

en kinderen;

Mr & Mw Gilbert SOLEMÉ-MUYS en kinderen;

Mr & Mw Alfons SOLEMÉ-VAN DAMME;

Mr & Mw Albert SOLEMÉ-DE BACKER en kinderen

De Familiën SOLEMÉ, GALLE, MELCKEBEKE
en LODENS

danken U van harte voor de gebeden
en de blijken van meevoelen betoond
bij het heengaan van hun dierbare af-
gestorvene.

Drukk. André V. Ruyskensvelde, Godveerdegem