

Uw Wil geschiede...



ZALIG AANDENKEN

aan de HEER

LEON SOLEME

Echtgenoot van Mevrouw

Irma Van Wittenberge

geboren te Godveerdegem, 6 februari 1890
en er in de Heer ontslapen de 6 augustus 1965,
gesterkt met de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.
Hij was Oudstrijder 1914-18 en Vuurkruiser.

De brave man is heengegaan in eenvoud en onderwerping. Hij heeft de goede strijd gestreden, - als christen mens, door trouw te blijven, zijn leven lang, aan al wat God van hem verwachtte, - als echtgenoot en vader, door zijn liefde voor vrouw en kinderen, door zijn jarenlang zwoegen, tot de krachten hem begaven, -

als strijder voor het Vaderland, daar hij de grote oorlog meemaakte en verwondingen opliep.

Innemend goed en zacht van karakter, was hij voor iedereen een vriend, die men echt kon waarderen.

Dierbare echtgenote, beste kinderen en kleinkinderen, goede zuster, vaart allen wel: de scheiding komt steeds te vroeg, doch danken wij de Heer voor al de jaren die wij samen mochten doorbre-

gen. Helpt mijn ziel ter zaligheid door uw offers en gebeden.

Tot U neem ik mijn toevlucht, o Maria, bid voor mij !



Mevrouw Leon Solemé geboren Irma Van Wittenberge

Mijnheer Jules Solemé

Mijnheer Omer Solemé

Mijnheer en Mw. Jos Arnouts-Solemé en dochter

Mijnheer en Mw. René Solemé-Serbruyns en zoon

Mijnheer en Mw. Roger De Brackeleer-Solemé en kinderen

De Familiën : Solemé, Van Wittenberge,
Melkebeke en De Roover.

danken voor Uw bliken van
genegenheid en deelneming.

Druk. V. Ruyskensvelde-Bogaert, Godveerdegem