

Zalig die in de Heer sterven.



IN GODS VREDE RUSTE

**Mevrouw**  
**MARIA ALFONSINE SOLEME**

echtgenote van de Heer JULES DE VRIEZE,

lid van de Verenigde gebeden,  
geboren te Godveerdegem de 21 Oktober 1896 en  
er in vroomheid overleden de 15 Oktober 1952,  
gesteund door de genademiddelen van Onze  
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Ze wandelde in de eenvoud des harten en stiel  
de geen ongerechtigheid voor haar ogen. (Ps. 6)  
Rechtschapen van gemoed, goedhartig en recht-  
zinnig, was ze door iedereen bemind. (Job 1)

Omdat ze God behaagde was het nodig dat de  
beproeving haar overkwam. Met een onwankel-  
baar geduld onderwierp ze zich aan het lijden,  
ze had immers de troostvolle zekerheid dat zij  
die met Christus lijden met Hem verheerlijkt  
worden. Op haar sterfbed was ze gelukkig door  
haar voorbeeldige overgave aan God en door  
de zalige vertroosting van de Heilige Gods-  
dienst.

Vaarwel, dierbare echtgenoot! We leefden ge-  
lukkig en dachten niet zo vroeg te moeten schei-  
den. Is de beproeving hard, Uw geloof is groot,  
en dit zal U ondersteunen.

Vaartwel, beminde zusters en broer, beste fa-  
milieleden: ik dank U van harte om de liefde-  
rijke hulp die gij mij hebt verleend, blijft mij  
trouw door een dagelijks gebed voor mijn ziele-  
rust.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.).

De familiën SOLOME, DE VRIEZE, BOGAERT en DE CRIECK  
bedanken Ued. voor de blijken van genegenheid hun betoond,  
bij het overlijden van

MEVROUW

**MARIA ALFONSINE SOLEME**

Drukk. « De Beiaard », Zottegem