

Gelukkig is de dienaar die de Heer werkend vindt
als Hij komt. Luc 12.

†

Bid voor de zielerust
van Mijnheer

JOSEPH SOLOMÉ

weduwnaar van Mevrouw
Maria DESMAELE
echtgenoot van Mevrouw
Irena DE LUYCK

geboren te Zegelsem, op 12 maart 1904 en godvruchtig
overleden te Ronse, op 11 juli 1966, voorzien
van de laatste H.H. Sacramenten.

O God wat is het leven toch broos, en zijn vreugde
kortstondig! De wonde, die Gij ons toebrengt, o God, is
zeer diep: doch wat ons troost is, dat Gij onze Vader
zijt. Is het droevig hem zo plotseling verloren te hebben,
het is troostelijk te mogen denken, dat hij tot een beter
leven is overgegaan. (H. Ambrosius)

Dierbare echtgenote ik dank u voor uw liefdevolle
toewijding en edelmoedige zorgen; Stel uw betrouwen
op God, en blijf mij steeds in uw gebeden indachtig.

Mijn beminde zoon ik heb u tederlijk bemind, gij
weet hoe ik ten allen tijde voor u ben bezorgd geweest,
zorg dat uw vurigste gebeden mij bijstaan voor de
Opperste Rechter.

H. Hart van Jezus, in U stel ik mijn betrouwen.

Drukk. Paul Everaert, Priestersstraat.

Mevrouw Joseph SOLOMÉ-DE LUYCK,
Heer en Mevrouw Albert SOLOMÉ-DELESPERRE,

danken U voor de blijken van innige deelneming.