



Heer, ontvang in genade
de ziel van

Mijnheer

JOZEF SOLOMÉ

echtgenoot van Mevrouw

Marguerite Fostier

geboren te Everbeek op 25 september 1891 en al-
daar overleden op 2 april 1974 « in extremis » ge-
zalfd met de H. Olie.

Sterven is afscheid nemen van alles wat ons
hier op aarde heeft bekommerd, van alles wat wij
liefhadden, van alles waar wij eerlijk naar ge-
streefd en veroverd hebben.

Dit afscheid is geen vernietiging. Het is naar
de Heer toegaan met in uw handen het leven dat
voorbij is, met al het goede waarvan u genoten
hebt, al het schone waarvan u gehouden hebt en
al het harde dat ge verduurd hebt. Sterven is u-
zelf en uw werken aanbieden aan de Heer.

Zo heeft onze dierbare Jozef, op het onver-
wacht, alles teruggegeven aan de Heer. Wij allen
die hem gekend hebben weten dat hij niet met le-
dige handen voor de Heer is verschenen. Daarin
liggen geborgen: zijn trouwe liefde voor zijn
vrouw, zijn moedige arbeid voor het dagelijks
brood, zijn gulle liefde voor de mensen, zijn
vroonheid en levenslust.

Heer, aanvaard de gaven van uw trouwe die-
naar, geef levensmoed aan zijn beminde echtgeno-
te en laat ons allen blijvend gedenken al het goed
dat hij heeft verricht.

H. Jozef, bid voor ons.

De families SOLOMÉ, FOSTIER,
DETEMMERMAN, VANPEVENAGE
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Druk. Vw A. Modde