

Zalig zij die in de Heer sterven !



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIA - ELISA SOLOMÉ

echtgenote van Mijnheer

ADELSON BOUSSON

geboren te Schorisse, de 7 december 1899, en haastig overleden te Zegelsem, de 12 december 1966, voorwaardelijk gezalfd met het H. Oliesel.

Wij kennen Gods inzichten niet, maar toch weten wij dat alles wat Hij doet, ons ten goede komt. Hoe pijnlijk dit schielijk afsterven ook is, toch willen wij deemoedig het hoofd buigen en bidden: «Heer, Uw heilige Wil geschiede» !

Welk een vertroosting en een vreugde in het uur van de dood, als de mens komt voor de eeuwige ontmoeting met zijn opperste Rechter, te mogen getuigen: «ik heb gedurende gans mijn leven mijn Heer en mijn God bemind en gediend naar best vermogen, ik heb Hem bemind en gediend in Zijn schepselen, mijn medemens».

Wij mogen vertrouwen: moeder werd bereid bevonden, gans haar leven was voorbereiding in gebed, in dienst van de Heer en toewijding voor de naaste. Maar vooral de laatste dagen waren dagen van stilte, teruggetrokkenheid en gebed, omdat haar gezondheid minder goed was en zij rust diende te nemen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkind, zonder u nog een woord te kunnen toespreken werd ik van u gescheiden. Ik dank u allen om uw genegenheid. Laten wij in God verenigd blijven en bidt voor mij opdat ik weldra de volle heerlijkheid van mijn Verlosser mag aanschouwen.

Jezus, Maria, Jozef!

De 4 akten.

Mijnheer Adelson BOUSSON,

haar echtgenoot ;

Mijnheer en Mevrouw Hubert BOUSSON-DE CUBBER, haar kinderen ;

Mejuffer Bernice BOUSSON,

haar kleindochter ;

De Families SOLOMÉ, BOUSSON, HOECKMAN, DE CUBBER ;

danken U voor de gebeden en de blijken van deelneming hen betoond in hun rouw.