



In de vrede van Christus ruste

MEVROUW

RACHEL SOLEME

echtgenote van de Heer

LUCIEN RAMSDAM

geboren te Sint-Lievens-Esse op 7 juni 1929
en godvruchtig overleden te Erwetegem
op 17 augustus 1991,
gezalfd met de H. Olie.

—
Veel te jong en er nog zo nodig voor haar
achtgenoot, kinderen en kleinkinderen is
Rachel van ons heengegaan.

Ze is een werkzame en gediensstige vrouw
geweest. Dit maakte haar gedwongen inacti-
viteit door ziekte, tot een nog groter kruis.

Alleen God kent de innerlijke strijd van de
mens en weet wat er in hem omgaat. Hij
alleen kan dus juist oordelen over ons han-
delen. Vanuit ons christelijk geloof weten we
dat Hij tevens een goede en barmhartige
Vader is. Daarom bidden we vertrouwd met

de Kerk voor al onze overledenen en nu in
't bijzonder voor Rachel dat ze allen deelge-
noten mogen worden van de belofte van de
Heer "Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven".

Hebben we ook niet het getuigenis van de
Heer zelf "Ik ben uit de hemel neergedaald
om de wil van Mijn Vader te volbrengen.
Dit is Zijn wil, dat Ik niets van wat Hij Mij
gegeven heeft verloren laat gaan, maar het
doe opstaan op de laatste dag".

Ook Rachel werd door haar doopsel opge-
nomen onder de volgelingen van de Heer.
Het is onze bede dat zij de Heer nu ook
moge volgen in Zijn opstanding en Zijn he-
meltocht naar de Vader.

H. Maria, Moeder van alle gelovigen, wil
ook Rachel leiden tot voor de troon van uw
Goddelijke Zoon.

—
**De families SOLEME, RAMSDAM,
VAN VIJLE en MAES,**

danken U voor uw blijken van kristelijke
deelneming en uw gebed.

Begrafenissen Van Vijle en Zoon, Zottegem