

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

Bid voor de ziel van Mevrouw

VIRGINIE SOLOME

Wed. v/d Heer Richard Vanhaesevelde
*Geboren te Everbeke, de 13 april 1887 en
godvruchtig overleden te Louise-Marie
(Elzele), de 4 januari 1964, gesterkt door
de HH. Sakramenten.*

Het leven van de dierbare overledene heeft helemaal gestaan in de dienst van God en allen die haar dierbaar waren. Voor de wereld is haar leven ongemerkt voorbijgegaan ; voor God is het rijk geweest aan verdiensten omdat zij zich zo edelmoedig heeft geschonken aan deze die haar omringden.

Toen God haar riep is zij heengegaan zonder klagen, gerust en gelaten, want reeds lang was haar hart voorbereid. Mijn dierbare kinderen en familieleden, het uur van scheiden is geslagen, maar een blij wederzien in een beter leven is ons verzekerd bij de Heer. Laat ons niet treuren, zoals zij die geen geloof hebben, maar liever vol vertrouwen bidden voor elkaar.

U, mijn goede dochter, wil moeder bijzonder danken, voor de grote zorgen en de genegenheid waarmee gij mij hebt omringd in mijn oude dag. Moge God u dat lonen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Heer en Mevrouw Adelin DE SMAELE-VANHAESEVELDE,

Heer Urbain DE SMAELE,

De kinderen van wijlen Kamiel SOLOME-CABO,

Heer en Mevrouw Henri GABRIEL-VANHAESEVELDE, kinderen en
kleinkind,

Heer en Mevrouw Remi VANHAESEVELDE-BAERT, kinderen en klein-
kinderen,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Victor VANHAESEVELDE-
VALLEE,

De families SOLOME, DETANT, VANHAESEVELDE en VANDEWAT-
TIJNE,

danken U voor de blijken van deelneming in de rouw die hun treft.