

Ik heb lang en gelukkig geleefd,
mij met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen,
en ik ben van alle goede dingen voldaan,
en zachtjes ter Gode gegaan.

(Stijn Streuvels).

• DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**Ivo, Emiel,
Silvester SOLOMEZ**

echtgenoot van Mevrouw
Ivonne MARREZ

geboren te Oprakel op 24 december 1912
en thuis overleden te Oprakel
op 23 september 1990,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Lid van de Mijnwerkersbond.

Lid van de gepensioneerdenbond.

Hoewel, deze brave man vele jaren leefde
in beproeving, waren we toch pijnlijk verrast,
bij het vernemen van zijn schielijke dood.
Spijts alle goede zorgen, totaal onverwachts
van onze kant. Maar zo goed en gewetensvol
voorbereid van zijn kant.

Ivo, zoals we hem kenden, was groot in
zijn eenvoud, heeft vele jaren veel en hard
gewerkt in de koolmijnen, tot voorbeeld van
anderen, moedig zijn kruis gedragen.

Zijn trots, geluk en « hobby » waren zijn
duifjes, zijn hofken, de natuur, de schone
streek van de Vlaamse Ardennen.

Hij was edel en trouw aan de vriendschap
van de mijnwerkers. Het was voor hem een
blijde gebeurtenis, telkens zo goed het kon
aanwezig te zijn bij feest of viering van zijn
vrienden gepensioneerden. Optimist en tevreden
bij ieder bezoek van familie en goede
geburen.

En tot God prevelen we, zij het met ge-
broken hart, : « Vader, Uw goddelijke Wil
geschiede ». Allen danken we U voor zulk
een man, vader en vriend ons geschonken.

Mijn dierbare en zo een toegewijde vrouw,
Ivonne, ik weet dat mijn jarenlange beproe-
ving, hard op uw hart is gevallen. Ik kan het
niet uitdrukken, met welk een grenzeloze toe-
wijding, zorg en liefde, dag en nacht, gij me
terzijde hebt gestaan. Moge de Heer u ver-
sterken en troosten in die droeve dagen.

Romain en Emilienne, mijn trots en toever-
laat, oprechte dank voor alles, alle familie-
leden, geburen en vrienden, mijn eeuwig
woord is : « mijn dank voor alles ».

Namis : op 14 oktober 1990 om 10 uur te
Oprakel.

†

De families

**SOLOMEZ, VANNIEUWENHOVE,
MARREZ en GODIJN,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijven
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrafenisond. bvba Raoul - (055) 42 24 49