

Ik ben de verrijzenis en het leven: wie in Mij gelooft,  
zelfs al is hij gestorven, en al wie leeft en in Mij gelooft, zal  
in der eeuwigheid niet sterven. Job, 11, 25.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**André-Arthur-Edouard SOMERS**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA VANTIEGHEM**

geboren te Brugge, den 3 September 1900 en  
godvruchtig overleden te Everbeek, den 24 Mei 1945.  
Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden



God draagt zorg over de wereld; wij moeten waken  
over het vaderland. Bacon.

Hij misachte niemand, deed niemand nadeel; hij heeft  
noch kwaadsprekendheid noch laster gekend; en uit liefde  
tot God bewees hij gaarne dienst aan elkeen. H. Bern.

De kwellingen en eilenden hadden mij gevonden, mijn  
lichaam gefolterd, doch mijn geest nooit verduistert; nooit  
ontsnapte een klacht aan mijn mond. Ps. 24 17

Buiten God is niets grondig en zeker, niets: het leven  
vervliegt als een rook en hoe gemakkelijk wordt de ge-  
zondheid niet ondermijnd en vernietigd! H. Joan. Vian.

Bemide echtgenoot, groot is uw verdriet om onze  
scheiding, maar troost u, wij zullen elkander eens weerzien  
en uw hart zal zich verblijden; draag groote zorg voor  
ons dierbaar kind, dat het opgroeit in de vrees des Heeren  
en voor uw geluk. Job.

Geliefde broeders en zusters, het is hard u zoo vroeg-  
tijdig te moeten verlaten; maar komt mij ter hulp door uw  
gebeden. H. Chryst.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeende  
deelneming bij het overlijden van onzen teergeliefden  
echtgenoot. vader, schoonzoon, broeder, schoonbroe-  
der, oom en grootoom

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën SOMERS, VANTIEGHEM, DE VRIESE  
en VANDENBUSSCHE,