

†

Bid God voor de ziel van

Mevrouw Clémentine SOMERS

echtgenote van de Heer François MATTHIJS

geboren te Galmaarden op 6 mei 1894 en godvruchtig overleden na een langdurige ziekte op 22 september 1974 in de Sint-Lucaskliniek te Assebroek, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Nu is de taak van deze liefdevolle en zorgzame moeder, van deze goede vrouw volbracht. Samen met de Heer Jezus kan zij zeggen: „Vader, ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij mij hebt opgedragen te doen”.

Thans beseffen wij het best, nu zij is heengegaan, welk een schat van een mens ons was gegeven. Een moeder, die haar geluk vond in de zorg voor haar man, kind en kleinkinderen; die gewoon was te offeren en te derven... zodat zij met diezelfde grote edelmoedigheid ziekte en beproeving wist te dragen.

Maar die droefheid om haar afscheid verandert in trots en in fierheid, als wij denken aan het beeld dat zij ons heeft gelaten: haar eenvoud en bescheidenheid, haar hartelijkheid en mildheid, haar onwrikbaar geloof, haar liefde voor al wat haar dierbaar was, haar hoop en vertrouwen op de Heer.

Onze smart verandert in troost en in grote vreugde als wij bedenken dat God zijn mensen naar waarde weet te schatten...; dat Hij geen trouw onbeantwoord laat, dat Hij elke goedheid belooft. Daarom weten wij dat onze dierbare overledene nu leeft in Gods eeuwige vreugde.

Dierbare echtgenoot, wij hebben samen veel gewerkt, samen waren wij gelukkig. Dank om de vele zorgen die u aan mij gegeven hebt. Al valt de scheiding hard, weet en geloof dat wij elkaar bij de Heer zullen terugzien.

Geliefde Simone, Nadine en Olivier, gij waart mijn kommer en mijn trots, mijn liefde en mijn hoop. Gij weet hoezeer ik met u allen begaan was; vergeet nu ook mij niet in uw gebeden. Eens zien wij elkander weer.

Beste familieleden, ik dank u om uw genegenheid en uw hulp. Tot weerziens in de hemel.

Zuster Monique en toegewijde verpleegsters, ik dank jullie van harte voor alle vriendelijkheid, troost en hulp dat ik ontving.

Heer François MATTHIJS,

Mevrouw Ernest LIBERT (†)-MATTHIJS,

Mejuffrouw Nadine LIBERT,

Jongheer Olivier LIBERT,

De families SOMERS, MATTHIJS,
BOCKSTAEL en DE BECK

**danken U om uw gebeden
en blijken van deelneming.**

FOTO VAN A. VAN DANNE BEKE
OP 1971 20 000 1210 433/BRUCE

Begrafenisond. D. Bleyaert - 8310 St.-Kruis