

O I DIE HET NOG GEGEVEN IS
UW MOEDER TE BEWAREN,
GIJ WEET NOG NIET WAT MOEDER IS :
GOD MOGE U, MOEDER, SPAREN!

(P. Reypens).



TER ZALIGE NAGEDACHTENIS

van Mevrouw

Denise, Paula, Leocadie SOMERS

echtgenote van Mijnheer

Gustaaf WALRAEVENS,

geboren te Galmaarden de 2 oktober 1897, en godvruchtig in de Heer ontslapen te Gent de 5 februari 1957, versterkt door de laatste HH.Sacramenten der stervenden.

Weerom staan we voor een scheiden, dat des te meer wee doet, omdat het hier een moeder geldt die gezwoged en getobd heeft voor haar gezin totdat ze niet meer kon.

De goedheid van haar inborst maakte haar door eenieder bemind, en hare hartelijke dienstwilligheid maakte haar alom geacht.

De beminde overledene gaf blijk van onoverwinnelijke moed in tegenspoed. De laatste jaren van haar leven werden een langdurig Calvarië. Door haar onwankelbaar geloof bleef zij sterk tot het laatste. Zacht en lachend is zij 't lijden voorbijgegaan. Ze was nog een van die goede moeders die aan haar kinderen de weg leerde naar de kerk, en die hun steeds de plicht voorhield.

Beminde Echtgenoot, te kort was ons gelukkig bestaan te samen. Ik dank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Tot weerziens in de hemel.

Dierbare Kinderen, ik was nog graag bij u gebleven. Ik dank u allen, want tot het eind van mijn leven hebt gij mijn dagen aangenaam gemaakt. Uw kinderdank is een vurig gebed voor moeder.

Beste Bloedverwanten en Vrienden, bidt ook voor mijn zielerust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)



*Mijnheer Gustaaf Walraevens,
Zusfrouw Kelly Walraevens,
Heer Dokter Roger Walraevens,
Mijnheer en Mevrouw André Walraevens-De Roere,
De familiën Somers, Walraevens en De Mecheleer,*

*zeer gevoelig voor uw blijken van christelijke
deelneming, betuigt in hun pijnlijke rouw,*

Bedanken.