

*Mensen, dieren, vruchten
hij hield ervan.
Hij heeft op de lente gewacht
zo is hij heengegaan.*



DE HEER

Theodore SOMERS

weduwnaar van mevrouw
Agnes CARLIER

geboren te Galmaarden op 20 maart 1924
en thuis onverwacht overleden op
4 maart 1999, gesterkt door het
H. Sacrament der zieken in extremis.

De families :

SOMERS, CARLIER,
VAN WINNENDAELE en AESEREN
danken u voor de blijken
van deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen Tel. (054) 41 33 62

*Je was een eenvoudige man met veel levens-
wijsheid.*

*Je had een klare kijk op de zaken des levens.
Voor elk probleem vond jij een oplossing,
gaf je ons raad.*

*Jij wist dat het leven hard kon zijn,
jouw jeugd was getekend door de oorlog,
maar je was sterk.*

Jouw boerderij was je levenswerk.

*Je hield van de dieren en van de natuur,
nooit hebben je handen stilgestaan.*

*Je hield van marain en van ons,
je was steeds bekommerd om ons.*

*Na de dood van marain, waren jouw katten,
Pitou, Bolle en Pouke, je beste vrienden in
huis. Je vond het fijn als we langs kwamen
voor een babbel.*

*Plots moest je gaan, zonder afscheid te
nemen. Waarom toch ?*

*Je had ons nog zoveel te vertellen en te
leren. De leegte die je achterlaat is enorm,
iedere dag zullen we je missen in vele kleine
dingen.*

*We waren gelukkig met jou in ons midden.
Bedankt voor alles wat je voor ons deed.*

Clairy, Roberte, Marleen, Cindy en Heidi.

Begraf. Van den Driessche Tel. (054) 41 28 50



Theodore SOMERS
1924 - 1999