

Wij bidden U, o Heer, kom uw dienaar ter hulp die Gij door uw kostbaar Bloed hebt vrijgekocht.

(Feest v. h. H. Bloed)



AVE MARIA

BID VOOR DE ZIELERUST VAN MIJNHEER

Constant Michaël SONCK

geboren te Heldergerm de 6 september 1875 en stichtend overleden te Burst de 1 juli 1958 ; versterkt door de H. Sacramenten der stervenden en Pauselijke Zegen.

Lid v. d. Voortplanting des Geloofs & 't Apostolaat des Gebeds

Zoals alles wat waarlijk groot en schoon is, bloeide ook dit leven open in stilte en bescheidenheid.

Jarenlang in verborgen en nederig werk, in veel kommer en zorgen is zijn ziel gegroeid, en werd zijn familie hoog opgevoerd. Alleen de alwetende en goede Vader uit de hemel is getuige geweest van de strijd en de zielegrootheid van zijn dienaar. Hij zal hem hartelijk binnenroepen, en lonen in zijn Vaderhuis.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, met Gods genade heb ik U een voorbeeld gegeven van deugd en vroomheid. Laat dit uw schoonste dank zijn, dit voorbeeld in ere te houden en na te volgen, tot dat wij allen hierboven voor immer verenigd worden.

Goddelijk Hart van Jezus, bekeer de zondaren, red de stervenden, bevrijd de zielen uit 't Vagevuur.

300 d. afl.

Maria, moeder van barmhartigheid, b. v. o.

Heer en Mevrouw Robert DE PAEPE - SONCK en kinderen,
Juffrouw Irma SONCK.

Heer en Mevrouw Michel CARCHON - SONCK en kinderen,

Mevrouw Georges GULINCK - SONCK en kinderen,

Heer en Mevrouw Achiel VAN LANDUYT - SONCK, kinderen en kleinkind,

Heer en Mevrouw Clement SONCK - VERMEULEN en kinderen,

Heer en Mevrouw Edgard SONCK - SIENAERT en kinderen,

Heer en Mevrouw Robert DE SMET - SONCK en kinderen,

Heer en Mevrouw Robert SONCK - DE PELENEER en kinderen,

De familien SONCK, DE TROYER, MINNAERT, BEERENS, DE VUYST en
SCHANDEVIJL

Diepgevoelig aan uw blijken van kristelijke deelneming
betuigen U hun innigste dank.

Drukk. R. Van Boxstael-De Canck, Herzele.