

Hare dood bedroeft ons, maar hare gedachtenis zal ons 'n zegening blijven.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

ESTHER-MARIA SONCK

echtgenote van Mijnkeer
Richard De Sutter

geboren te Letterhoutem de 28 april 1910, en godvruchtig overleden te Zottegem de 20 augustus 1960. Gesterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden. — Lid van de Bond van het H. Hart.

Onmedogend is de dood geweest en heeft getroffen een echtgenote, een moeder aan wie wij zoveel te danken hebben.

De Heer had in haar de schatten zijner goedheid uitgestort en die heeft zij overvloedig uitgedeeld aan haar echtgenoot en kinderen.

Haar echtgenoot, haar kinderen! Voor hen had ze alles veil, haar grootste bekommernis is immer geweest: God te behagen en haar huisgezin gelukkig te maken.

Haar afsterven doet ons bittere tranen wenen, door ons tranen heen blikken wij naar U o Heer, omdat we weten dat zij voor U heeft geleefd en daarom ontvangen zal de eeuwige beloning.

Tot weerziens dan, beminde Echtgenoot, wees moedig in deze bittere uren; tot weerziens, beminde kinderen, weest Vader immer 'n steun en 'n troost: hebt dank voor uw zorgen en genegenheid, troost U op een zalig weerzien hier namaals en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De familiën SONCK,
DE SUTTER,
ELOOT,
WANZEELE.

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. DE VOS,