

Zalig de doden die in de Heer sterven, want hun werken volgen hen. Apoc. XIV,13



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

FLORIMOND SONCK

geboren te Everbeek, de 9 januari 1886 en er
schielijk overleden de 19 september 1959.

Zalig degene die het uur van zijn dood voor ogen heeft en zo tracht te leven gelijk hij in het uur van de dood verlangt gevonden te worden. Houd u steeds gereed want de Mensenzoon zal komen wanneer ge er het minst aan denkt.

Onze dierbare overledene was eenvoudig en rechtschapen, altijd vlijtig aan het werk, steeds bereid om iedereen te helpen en bij te staan. Hij is bezweken in een uiterste en laatste poging om zijn evenmens dienst te bewijzen. Daarom zal zijn aandenken in zegening blijven.

Beminde Familie, ik dank U voor uw genegenheid en zorgen. Wat ik nog van U verwacht, is een vurig gebed. Dat zal de blijvende band wezen tussen hen die heengaan en degenen die hier op deze aarde nog een wjl blijven vertoeven.

Ik zeg U vaarwel en tot wederziens bij de Heer.

Jezus Maria Jozef, ik geef U mijn hart, mijn ziel en mijn leven.

Jezus Maria Jozef, staat mij bij in mijn laatste doodstrijd.

Jezus Maria Jozef, dat ik sterve in uw heilig gezelschap. (300 d. afl.)

De familiën SONCK en DE VILLE
zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.