

Bedenk : uw tijd wordt vervuld ;  
bedenk : God ziet op u neer ;  
bedenk dat gij sterven zult  
en dat gij niet weet wanneer.

(Hendrik De Vries)



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

de Heer

**GILBERT SONCK**

geboren te Everbeek op 18 juni 1920 en  
er schielijk overleden op 10 juni 1973.  
Hij was bestuurslid van de  
Sint-Jozefsgilde.

---

Roem niet op de dag van morgen, want  
gij weet niet wat de dag van morgen  
brengen zal. « Deze woorden uit het boek der  
Wijsheid worden opnieuw bevestigd door het  
plotse afsterven van deze sterke man ».

Dit onverwacht heengaan heeft ons allen  
geschokt en een diepe wonde geslagen in  
het hart van zijn oude vader. Hij was als  
een moeder voor zijn vader. Het gebod van  
eerbied en hulp voor zijn ouders heeft hij  
tot het einde van zijn leven vervuld. God  
heeft er een zegen aan verbonden.

Op deze vroege Pinkstermorgen zal de H.  
Geest voor hem alle geheimen hebben op-  
geklaard. En ons gezamenlijk gebed, samen  
met de Heer Jezus in de Eucharistieviering  
zal voor hem barmhartigheid hebben verwor-  
ven bij onze Vader in de Hemel.

H. Jozef, patroon van de parochie, spreek  
voor hem ten beste !

De families SONCK en HENAU,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Uitg. Raf. Van der Geynst, Everbeek