

Wat gij aan de minsten der Mijnen doet,
is aan Mijzelf gedaan!

†

Gedenk in vroom gebed de ziel van
dokter

JOZEF SONCK

echtgenoot van mevrouw **Esther DE PAEP**

Hij werd geboren te Denderhoutem, op 20 maart 1895, en is godvruchtig overleden te Ninove, in de kliniek der H.H. Harten, op 5 mei 1972, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Voorzitter van de Kerkraad.

Met deze dokter verdwijnt een man wiens aandenken in een dankbaar Aspelare nog lang zal voortleven.

Mild en rijk had God hem begaafd en schone gaven naar hart en ziel maakten van hem een persoonlijkheid. Met eenvoud en liefde diende hij zijn God en zijn volk. Noeste werker, onderlegd en gewetensvol geneesheer, trof ons boven alles die in-goedheid, die straalde uit zijn blik, maar die nog heerlijker openbloede in zijn daden: stille getuigen van zijn edel hart en van zijn schoonmenselijkheid.

God, zijn gezin, zijn vrienden en vòòr allen zijn zieken vervulden dit werkersleven met liefde en geluk. De zieken lagen hem het nauwst aan het hart. Hij was de helper in hun lijden, de trooster in hun smarten, de goede en meevoelende raadsman in wie zij het volste vertrouwen hadden omdat hij hen als een vader liefhad. Voor zijn zieken moest alles wijken, gezinsvreugde, vrienden, ont-

spanning en rust, voor hen was hij heel en al toewijding. Zijn grootste beproeving was zeker toen hij, uitgeput van krachten, niet meer dienen kon en tot rust verplicht werd.

Volksvriend als hij was, leefde hij voor de mensen. Rechtvaardig, bracht elk onrecht zijn edelmoed in opstand en hij ontzag niets en niemand om recht te doen geschieden. Om de eenheid en de rust trad hij, niettegenstaande zijn overvol leven, in de politiek van zijn geliefd Aspelare en heeft hij op stoffelijk gebied veel schoons helpen verwezenlijken. Zijn top-verdienste blijft de vrede, die hij gedurende al die jaren als schepen op de gemeente heeft weten te bestendigen.

Wist hij de opvoeding van zijn kinderen in veilige handen van een wijze en liefdevolle moeder, die strengheid door goedheid wist te milderen, toch ging hij de zijnen voor als toonbeeld van rotsvast geloof, van onwankelbaar vertrouwen en van kinderlijke liefde tot God en tot onze Hemelmoeder Maria.

Duurbare echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, laten wij God danken voor al het liefs en al het schone dat wij uit Zijn vaderhand hebben ontvangen. Gij waart mijn trots en mijn vreugde. Hebt elkander lief zoals ik u allen liefhad. Geef aan uw goede moeder nu in mijn plaats al uw eerbied en al uw genegenheid. Ik laat u het voorbeeld van mijn leven. Bidden wij voor elkander tot wij eens voor altijd samenleven in de liefde van God.

De families SONCK en DE PAEP
danken U innig voor uw medeleven.

Drukk. Van Der Bracht A., Voorde.

