

*In uw handen, Heer,
beveel ik mijn geest.*



Dankbare herinnering aan
De Heer

Roger Alfred SONCK

**Echtgenoot van Mevrouw
Denise Madeleine DESTERCK**

Geboren te Overboelare op 4 mei 1933 en
er godsvruchtig overleden in familiekring op
18 september 1991, gesterkt door het H.
Sacrament der zieken.

De families: SONCK - DESTERCK
NOULS - VANBREUSEGEM

danken U voor Uw bidden en meeleven in
hun rouw.

Wij zijn ons allen heel goed bewust dat wij
eenmaal moeten sterven, maar als wij goed
geconfronteerd worden met de dood van
dierbaren op een leeftijd waarop zij nog
zoveel van het leven te verwachten hadden,
voelen wij ons diep geschokt en dat kunnen
wij moeilijk verwerken. Hij was een goede
vader, een trouwe echtgenoot een werkzame
en gediensstige man iemand waar men
kon van houden en veel vrienden telde.
Reeds geruime tijd voelde hij dat zijn
lichaam ondermijnd werd door de ziekte,
maar op een tijd dat bijna alles mogelijk is
denkt men niet aan het slechtste. Spijts de
goede zorgen is nu toch het einde gekomen.
Wij voelen de diepe smart van het scheiden
en gedenken dankbaar het vele goede dat
hij tot stand heeft gebracht. Die herinnering
zullen wij in ons hart blijven bewaren en wij
bidden de Heer dat Hij hem mag opnemen
in zijn eeuwig geluk.

Dat hij ruste in vrede.

Begrav. Drukw. Collier-De Taeye (054) 41.35.00