

Het is geschied zoals het de Heer heeft behaagd,  
Zijn H. Naam zij gezegend.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**VICTOR SONCK**

geboren te Everbeek, de 6 februari 1879 en er  
overleden de 25 april 1958, voorzien van de HH.  
Sacramenten der stervenden en van de Pauselijke  
Zegen « in articulo mortis ».

Gelukkig de mens die de kwellingen verduldig  
verdraagt want na beproefd te zijn geweest, zal  
hij de kroon des levens ontvangen die God be-  
loofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Hij was deugdzaam, een voorbeeldig christen,  
beziel met een levendig geloof, waardig in het  
geheugen der goeden te blijven leven. In alle op-  
rechtheid mocht hij betuigen: «Ik heb in de vreze  
Gods geleefd, de goede strijd gestreden; het geloof  
bewaard; met vertrouwen verwacht ik nu de  
kroon der gerechtigheid.

Bemide Broeders, Zuster en familie ik dank U  
voor uw goede zorgen en liefde waarmede gij mij  
hebt omringd. Toont dat gij mij niet vergeet,  
vooral door veel voor mij te bidden. Ik zeg u  
vaarwel en tot wederziens in de Hemel.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn  
ziel en mijn leven. (300 d. afl.)

Dr. Vw Modde, Everbeek.

De familiën SONCK en DE VILLE  
zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
deelneming en danken U.