



Zo ging dit klein geschenk,  
mijn groot geluk verloren. Er blijft een  
droeve leegte waar ik eenzaam woon.  
Ik had hem tot mijn erfgenaam verkoren.  
Hij was bijna vijf maanden,  
hij was mijn enige zoon.

*J.L. de Belder.*

**Glenn SORGELOOS**  
zontje van Marc en Sandra  
SORGELOOS - VAN DER HAEGEN.

Geboren te G'bergen op 17 juli 1993 en  
plots van ons heengegaan te Tollembeek  
op 30 november 1993.

De families  
SORGELOOS en VAN DER HAEGEN,  
danken U voor uw medevoelen.

Tollembeek, 4 december 1993.

"Zijn rusteloze handjes slapen  
en 't wonder van zijn kleine mond  
bleef even in verbazing gapen  
omdat hij plots de hemel vond.

Al spelend is hij heengevaren  
toen juist een witte wolk haar klare  
doorzonde zeilen openspreidde  
om 't kindje Glenn te geleiden.

De engelen zetten alle deuren  
ten paradijze wagewijd.  
Ze hebben al de rozengeuren  
als welkom voor ons kind gespreid.

En hoger dan de sterrenlucht  
plukt Glenn nu zijn moeders tranen,  
die hoger dan de rijpste vrucht  
nu glanzen in de hemellanen."

*Lieve Glenn, wij hebben heel veel van je  
gehouden en staan machteloos tegenover  
dit droevige, pijnlijke afscheid. Toen wij je  
's morgens uit je bedje namen, hadden wij  
nooit kunnen denken dat het 's avonds  
naast ons zou leegblijven. Overal werd je  
met de grootste en liefste zorgen omringd.  
Jouw heerlijk papje bleef helaas onaange-  
roerd. Wij danken je voor wat je voor ons  
bent geweest in dit kort bestaan.*

Begr. Gebr. Langendries, St.-P.-Kapelle - tel. : (054) 58 80 45.  
Druk. Langendries Chris, St.-P.-Kapelle - tel. : (054) 58 72 04.



R2  
R2