

'k Gelove dat Hij leeft, die 't leven schiep
en elk verwekken zal die ooit ontsliep
of scheen in 't graf te dalen. G. G.

†

Bid voor de ziel van
mevrouw

Theresia **SORGELOOS**

echtgenote van de heer

Prosper **VAN DER HAEGEN**

geboren te Aspelare, op 19 juni 1908, en
godvruchtig overleden te Ninove, op 4 augustus 1968,
gesterkt door de H.H. Sacramenten van de zieken.

De vreugde van ons hart is zo geschokt, o Heer,
nu Gij de ziel van uw goede dienaress tot U hebt
geroepen. Wij buigen echter het hoofd in kinder-
lijke gelatenheid. Uw heilige wil geschiede!

Zij was een trouwe echtgenote, een zorgzame en
edelmoedige moeder, die al haar krachten heeft
gewijd voor het welzijn van haar gezin.

Zij wist dat het leven niet alleen genoeg, niet
alleen arbeid is en harde strijd om het bestaan,
maar bovendien een eerlijk vervullen van haar
plichten daar waar de goddelijke Voorzienigheid
haar had geplaatst.

Dierbare echtgenoot, troost u en stel uw betrouwen
op God. Hij geve u de nodige sterkte in deze
beproeving.

Geliefde kinderen, weest de steun van vader en
denkt dagelijks aan mij in uw gebed.

Beminde broers, zusters en familieleden, bidt de
Heer dat ik mag rusten in Zijn liefde en barm-
hartigheid.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

†

De families **VAN DER HAEGEN,**
SORGELOOS,
SUENAERT en
VAN DEN BOSCH,

*diep getroffen door uw bliken
van innige deelneming in hun
smartelijke rouw,*

DANKEN.

Drukkerij A. De Henau, Pamelstraat 18-18a, Ninove