

«De Heer is mijn licht en mijn beveiliging ;  
voor wie zal ik bang zijn » ? Ps. 26, 1.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mejuffer

## MARIE SPAAN

dochter van wijlen

**GERARD en MARIA HUBERS**

geboren te Lede, op 15 september 1889 en  
godvruchtig overleden te Aalst (Hospitaal)  
op 3 juli 1961,

gesterkt door de laatste HH. Sakramenten  
en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van verschillende godsdienstige  
genootschappen.

Deze duurzame overledene is aan de hand van  
Maria haar levensweg gegaan. Zij was een van  
het uitverkoren getal van die stille zielen, die  
niets gemeen hebben met de wereld en die hun  
leven slijten, eenvoudig en vreedzaam, in deug-  
den en goede werken.

De kracht tot het beoefenen van die deugden  
vond zij in de H. Mis, in haar godsvrucht tot het  
H. Hart en haar goede Moeder Maria.

Nog onverwacht, maar niet onvoorbereid  
heeft Maria haar dienaars gehaald.

Dierbare familie, ik dank U voor uw genegen-  
heid. God vergelde U vooral Eerwaarde Zusters,  
wat U mij als troost hebt geschonken in mijn  
laatste levensjaren.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.  
300 dag. afl.



Om uw gebeden en bliken  
van genegenheid danken U  
beleefd :

Mw Wwe DE SMET-SPAAN, kinderen en  
kleinkinderen ;

Mr en Mw Antoon SPAAN-ROMBOUT ;

Eerwaarde Zuster Gerardine der Dames van  
Maria, in de wereld Juf. Irma SPAAN ;

haar broer, zusters, schoonzuster, neven en nichten  
De familiën SPAAN en HUBERS.

---

Druk. Van Caeneghem-De Kerpel. Lede.