

«Ik ben de Verrijzenis en het Leven»
(Ev. S. Jan)



GEDENK IN UW VROME GEBEDEN
DE ZIEL VAN
Mevrouw

Maria Philomena Spaens

echtgenote van de Heer

Adolf De Neef

Geboren te Aalst op 18 augustus 1901 en
godvruchtig overleden te Denderleeuw op
15 december 1969

Voorzien van H. H. Sakramenten der zieken

De zielen der rechtvaardigen zijn in
Gods hand: geen kwelling kan hen
raken. Voor het oog der dwazen sche-
nen zij te sterven, maar toch zijn ze
in vrede.

Al treuren wij om het afscheid van
onze geliefde echtgenote en moeder,
toch brengen we God dank voor haar
schoon en rijkgevuuld leven.

Verleen ons, bidden wij U, Heer, dat
onze echtgenote en moeder door het
offer van Kristus gezuiverd worde en
de kwijschelding van haar fouten sa-
men met de eeuwige rust moge be-
komen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en fa-
milieleden, ik dank U voor alles wat
ge voor mij gedaan hebt. Vergeet mij
niet in uw herinneringen en gebed.

Zij ruste in vrede !

De families :

SPAENS, DE NEEF, VERBEEREN,
POSTOL en KEPPENS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken u.

Begrav. Depoorter - Denderleeuw