

Naar het Paradijs geleiden U de engelen...  
(Lit. v. d. overl.)

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
MEVROUW

## **Irma Maria SPEECKAERT**

Weduwe van de Heer

**Jozef BUYSE**

Die geboren te Knesselare op 28 oktober 1881  
aldaar vroom overleden is op 2 juni 1969, ge-  
sterkt door de HH. Sakramenten der Zieken en  
de Apostolische Zegen.

Zij was lid van verscheidene godvruchtige  
genootschappen.

God, wij danken U omdat Gij ons zo een  
moeder hebt gegeven, zichtbaar teken van Uw  
liefde voor ons. Wij danken U om al het goede  
en schone waarmede Gij ze hebt gesierd. Zij  
was de sterke vrouw waar de H. Schrift van  
spreekt. Zij was liefdevol en goed, rechtschapen  
en toegewijd, vroom en sterk. De strijd en het  
lijden die het leven van elke mens tekenen zijn  
ook haar aandeel geweest, en niettegenstaande  
de vele beproevingen en de harde tijd die zij  
heeft doorgemaakt heeft zij haar kinderen op-  
gevoed en bezielde voor het diep kristelijk leven  
dat zij zelf zo innig beleefde. In haar diepe  
geloofszin en in haar betrouwen op God en zijn  
Voorzienigheid vond zij steeds de kracht om de  
last van het leven schoon te dragen. Haar laatste  
levensjaren waren jaren van stille vrede en  
berusting, ook in de laatste zware beproeving  
die de Heer haar overzond vond zij haar kracht  
en steun in het gebed. « Bidden, bidden... veel  
bidden... » waren haar laatste woorden.

De Heer beloofde haar edelmoedigheid en  
eerde ze in een van haar kinderen die Hij tot  
zijn bruid verkoos en opriep tot zijn dienst.

Moeder, u danken wij om de vele en schone  
voorbeelden en wijze lessen die gij ons, uw  
kinderen, voor het leven hebt meegegeven, het  
zal ons altijd een plicht zijn ze steeds voor  
ogen te houden en na te leven.

Lieve kinderen en kleinkinderen, bij de Heer  
zal ik samen met Vader en uw broer en schoon-  
zuster voor u allen bidden. Vergeet ook mij  
niet in uw gebed.

Eerwaarde Zusters, ik dank u van harte voor  
uw liefdevolle zorgen en de toewijding die ik  
dag en nacht van u mocht ondervinden ; ik bid  
dat de Heer er u mild om lone.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)

Zcet Hart van Maria, wees mijn heil.  
(300 d. afl.)

De families SPEECKAERT en BUYSE,

danken U voor de blijken  
van deelneming en gebeden.

Drukk. Arnaut, Knesselare.