

Niemand leeft voor zichzelf alleen.
Niemand sterft voor zichzelf alleen.
Wij leven en sterven voor God onze Heer :
aan Hem behoren wij toe.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Ernest Frans SPEELMAN

Echtgenoot van mevrouw

MAGDALENA VAN RAEMDONCK

Geboren te Temse, op 30 januari 1889 en
godvruchtig overleden te Sint-Niklaas,
op 27 augustus 1975.

Voorzien van de Sakramenten der Zieken.

Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen

Ik dank U, mijn God,
voor al het wel en het wee
dat de wereld mij bood,
voor de schone levensavond,
die ik bij mijn dierbaren mocht ervaren
in gedeelde zorgen en vreugde.

Ik dank U, mijn God,
voor de goede echtgenote
die Gij mij hebt geschonken,

voor de rustige toewijding
die ik in mijn laatste ziekte
van haar heb mogen ondervinden.
Ik dank U, mijn God,
voor de vergiffenis, de sakramenten
en het gebed,
die mij zo dikwijls hebben gesterkt,
voor de genade van mijn bewuste dood
en het eeuwig geluk
dat Gij ons hebt voorbereid.

Mevr. Magdalena SPEELMAN-VAN RAEMDONCK,

De families SPEELMAN, VAN RAEMDONCK,

SMET en BULTEEL

danken U voor de blijken van rouw,
betoond bij het afsterven van hun
dierbaar familie lid.

Wase Begrafenissen p.v.b.a.