



Dankbare herinnering aan
mevrouw

Dorothea Speleers

weduwe van de heer
Lucien Callebaut

geboren te Zottegem op 14 augustus 1931
en overleden te Elst op 26 juni 1997.

Marc en Marijke, Herman en Nicole, Bruno en Anja,
Hans en Leen,

Yannick, Ruben, Elisa, Thibault en Jeff,

danken voor uw bliken van medeleven.

En toen, na pa 's dood,
vroeg ze zich af,
hoe moet het nu, waar blijf ik nu,
ze wist opeens niet meer zo goed,
hoe alles moest,
haar wereld ging stilaan meer krimpen,
haar landschap, wat laatste vage glimpen.

Maar plots, stroomde weer wat klaarte toe,
vocht ze nog maar eens terug,
alsof ze opnieuw wou beginnen,
alsof ze terug kon, met ons, met hem,
maar opnieuw kwam de sluwe ziekte,
en opnieuw kwam de nevel,
en weer verdwaalde ze verzwakt in haar eigen avond.

En toen,
toen werd het stil,
en in de stilte,
werd ze de stilte,
en in de verte,
werd ze de verte,
terwijl wij altijd dichtbij zullen blijven.

Veel liefs,
je kinderen en kleinkinderen.