

„Wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven”.

+

LAAT ONS BIDDEN VOOR MEVROUW

Yvonne SPELEERS

echtgenote van de

Heer Lucien DEMULDER

geboren te Berchem (Oudenaarde) op 1 januari
1930 en na een smartelijk ongeval, overleden te
Gent op 20 november 1973, gesterkt door het
H. Sacrament der zieken.

Plotseling is ze heengegaan. Haar zorgen, haar
kommer, haar genegenheid voor ons allen droeg
ze mee naar God in het eeuwig leven.
Dierbare man, te vroeg verlaat ik U : samen
waren wij gelukkig, maar vertrouwen op de Heer,
die zalft als hij slaat.

Beste kinderen en kleinkinderen, omdat wij zo-
veel van elkaar hielden, zal dit zo plots als on-
verwachts scheiden hard vallen. Omringt nu va-
der met een grote liefde, blijft één en steunt el-
kaar met raad en daad.

Goede familieleden, bureu en vrienden, vaartwel,
vergeet mij niet. Bidt allen voor mij, opdat wij
elkaar zouden weerzien in het eeuwig geluk, waar
geen lijden noch zorgen meer zijn.

Heer, onze God, niet voor de dood, maar voor
het leven hebt Gij ons bestemd, wij bidden U,
voor onze dierbare overledene echtgenote en
moeder, die ons zo plots en onverwachts ontval-
len is.

Schenk haar vergiffenis van zonden en neem haar
op in Uw eeuwige vreugde. Haar heengaan doet
ons pijn, wij kunnen haar zo moeilijk missen,
laat ons tot rust komen en de moed schenken
om ons leven in uw hand te leggen, samen met
Jezus, Uw Zoon, de verrezen zaligmaker, die met
U leeft, door de eeuwen der eeuwen.

O.-L.-Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

De Heer Lucien DEMULDER-SPELEERS,

De Heer en Mevrouw Daniël MESTDACH-DEMULDER,

De Heer en Mevrouw Guy DEMULDER-EECKHOUT,

Jongeheer Frank DEMULDER,

Jongeheer Geert DEMULDER,

Jongejuffer Inge MESTDACH,

Jongeheer Nik MESTDACH,

De Heer en Mevrouw Désiré DEMULDER-GEVAERT,

De families SPELEERS, VANDENDRIESSCHE, DEMULDER en GEVAERT

UW DEELNEMING EN UW GEBED HIEPLEN ONS IN ONZE DROEFHEID.
DAAROM DANKEN WIJ U VAN HARTE.

haar echtgenoot ;

haar kinderen ;

haar kleinkinderen ;

haar schoonouders ;

sanderus