



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## Cyrille SPELIERS

weduwnaar van Mevrouw

**Maria VAN DEN BERGHE**

Geboren te Sint - Lievens - Esse op 10 november 1899 en godvruchtig overleden te Sint - Antelinks op 1 maart 1977, gesterkt door de H. Sacramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

De gevouwen arbeidershanden omheen het kruis waren de weergave van vaders leven : « Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid, hij had de zware taak op zich genomen een eerlijk mens te zijn in woord en daad ». Hij had de eenvoud lief - hij was met weinig tevreden - hij hield van de stilte, de rust - afkerig van alle ijdele betrachtingen die het ware geluk verstoren.

Hij was vreedzaam met zijn medemensen - vriendelijk en behulpzaam en door velen ge - waardeerd.

Met al zijn krachten heeft hij zich ingezet voor zijn gezin.

Hij kende diepe smart als een in - goede echtgenote hem vroeg ontviel, maar hij was een man met een rotsvast geloof, een man van gebed, een man die op zijn ziekbed zelf om de priester vroeg om dan gelaten te worden van de Heer te verbeiden.

Een vader die innig meeleeft met wel en wee van kinderen en kleinkinderen, maar die vooral in zijn ziekte veel genegenheid en zorg van hem mocht ontvangen.

Een vader die afscheid nam van de zijnen met de woorden : « dank voor alles ».

Het heengaan van geliefden doet zeer ; maar toch ligt er dankbaarheid in ons hart om al het goede en schone dat God ons door Vader heeft geschonken. Zijn beeld in ons zal ons heilig zijn ; zijn leven een voorbeeld van echt - menselijke goedheid.

Kinderen, bedankt voor de liefdevolle zorgen waarmee ge vader hebt omringd. Ik was zo gelukkig dat ik te midden van u en thuis mijn laatste levensweken mocht doorbrennen.

Ik zal bij de Heer voor u ten beste spreken. Bidt gij nu voor mij dan vinden we elkaar terug in het hemels Vaderhuis.

Mijn Jezus barmhartigheid ; vergeef mij mijn fouten en laat mij voor altijd bij u gelukkig zijn.



Mijnheer André SPELIERS en kinderen,

Jonge Heer Antoon SPELIERS,

Mijnheer en Mevrouw François VERHOEVEN - SPELIERS en kind,

De families SPELIERS, VAN DEN BERGHE, KIEKENS en SOENS.

**danken U voor Uw blijken van deelneming in hun rouw.**

Uitgever : G. De Knibber St. Antelinks