

Zijn-oude hart was moegeleefd  
van jarenlange zorgen,  
voor eeuwig mag hij rusten gaan,  
geheel in God geborgen.



De Heer heeft in Zijn liefde opgenomen  
DE HEER

## **VICTOR SPELIERS**

weduwnaar van Mevrouw

### **ALICE DE CUBBER**

geboren te Vloesberg op 29 mei 1892,  
en godvruchtig overleden in het Rustoord  
„Najaarszon” te Brakel, op 20 maart 1980,  
voorzien van de H. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder en Oorlogsinvalid.

Als een diep gelovig mens heeft Victor geen afscheid genomen van het leven, wel van de tijd. Zijn leven dat hij uit Gods gezegende handen heeft ontvangen, heeft hij na een lang en beproefd leven aan de Heer terug geschonken, zijn taak was volbracht, zijn leven voleind. God, die hij zo trouw gediend heeft, zal voortaan zijn geluk en vreugde zijn in alle eeuwigheid.

Met moed en dapperheid heeft hij vier gevaarvolle jaren doorgebracht aan het front, in een hel van dood en vernieling, waar hij ook voor het leven getekend bleef.

Hij zelf, kon dankbaar zijn: dankbaar voor alle hulp en bijstand, voor alle attenties en zorgen van vrienden en personeel in de Najaarszon. Vandaar ook zijn voorliefde voor de noodlijdende.

Namis op woensdag 9 april om 19 u. te Oprobrakel.

Voor gebeden en kristelijke deelneming DANK.

---

Drukk. L. De Ruyver - Brakel