

†

Bid voor de zielerust van

DE HEER

**Alphons, Joseph SPELDOORN**

weduwnaar van mevrouw

**IRMA VAN CAENEGEM**

geboren te Erwetegem op 23 augustus 1906 en er  
godvruchtig in familiekring overleden  
op 11 september 1995,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

---

André en Marie-Jeanne VAN CAUWENBERGE-  
SPELDOORN, kinderen en kleinkinderen

Jan en Annie AELVOET-SPELDOORN en kinderen

De families : SPELDOORN, VAN CAENEGEM,  
GHIJS en DE VLEESCHOUWER

DANKEN U oprecht om uw kristelijke  
deelneming en uw vroom gebed.

Plots en onverwachts ben je uit ons midden weg-  
gegaan. Het is moeilijk om hier nu afscheid te  
nemen. Sprakeloos als we nu zijn met al onze pijn,  
vragen en zovele herinneringen.

We hielden zo van jou en jij van ons.

In zijn geliefde tuin zullen we vader niet meer zien.  
Ook naar de komst van kinderen en kleinkinderen,  
zullen we vader niet meer door het venster zien  
kijken.

Zo'n eenvoudige man, maar wijs en verstandig  
en met een eigen kijk op mensen en dingen wat  
hij meestal wist te beantwoorden met geamuseerd  
begrip en een opvallende mildheid, belangloos  
dierbaar.

Bedankt vader, pépé, we zullen je missen van de  
kleinste tot de grootste dingen.

Met fierheid en dankbaarheid zullen we vader samen  
met familie en ontelbare vrienden blijven gedenken.

We vergeten je nooit.

---

De namis zal opgedragen worden in de  
parochiekerk van St-Pietersbanden te Erwetegem,  
op zondag 15 oktober 1995 om 10 u.45.

---

Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 09 / 360 38 58