

De kwellingen en ziekten met geduld geleden,  
volmaken de kroon die God ons bereidt in de  
hemel. (H. Alf.)

†

BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mevrouw

Anna SPELTDOORN

weduwe van de Heer  
Alfons KESTELEYN,

geboren te Erwetegem op 17 september 1908 en  
godvruchtig overleden te St.-Maria-Oudenhove  
op 23 juli 1967,  
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Het lijden van deze tijd is niet te vergelijken  
met het eeuwig geluk dat ons te wachten staat.

Gelukkig de mens die zijn beproeving aan God  
kan opdragen, hij zal er een eeuwig loon voor  
ontvangen.

Zij was een goede moeder, die veel voor het  
geluk van haar kinderen heeft gewerkt en gele-  
den; zij kunnen thans hun wederliefde betuigen  
door hun kristelijk leven en door hun dagelijks  
gebed voor haar zielerust.

Beminde kinderen en bloedverwanten, hebt dank  
voor uw liefde en bezorgdheid, vooral tijdens mijn  
ziekte. God zal er u voor belonen.

Ik zeg u geen vaarwel, maar tot weerziens in  
de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De families SPELTDOORN, DE LIE, KESTELEYN  
en DE POORTER,

danken U voor uw bliken van  
kristelijke deelneming.

---

Uitg. Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove