

Wij smeekten U, o Heer, haar leven te willen verlengen, en gij hebt haar het eeuwig leven gegeven.



BID VOOR DE ZIEL

van
MEVROUW

Victorine SPELDOORN

echtgenote van Mijnheer Jan-Baptiste Foubert, lid van alle godvruchtige Genootschappen, geboren te St-Maria-Oudenhove, de 19 September 1873 en godvruchtig overleden te Sottegem, de 27 Augustus 1949, versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

De dood is voor de rechtvaardige een rust, de beloning voor de beproevingen, de prijs om de moedige strijd.

De dierbare overledene was een wijze en goede vrouw met een eenvoudig geloof en een minzaam karakter; een waakzame en zorgvolle moeder, gedurig bekommerd om het welzijn en het geluk van haar kinderen; onvergetelijke echtgenote en moeder: vol toewijding en offervaardigheid, die de haren met een vurige liefde beminde; zij verloor nimmer uit het oog, dat de vrees des Heren en de beoefening van de christene deugden het meest nodig zijn voor een goed huisgezin.

Groot voor God zullen de verdiensten zijn van degenen die zich edelmoedig hebben toegewijd aan de opvoeding van hun kinderen. H. Hier.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw vele zorgen en blijvende genegenheid. « God roept mij tot zich, maar mijn liefde tot U sterft niet, ik zal u beminnen in de hemel, zoals ik u op aarde heb bemind.

H. Joa. B.

Vaartwel, weest altijd goede christenen en blijft elkander helpen en beminnen.

Heer, verleen haar de eeuwige rust!

De familiën SPELDOORN, SEEUWS, PETRUS, SMITS, NYSEN, LEMAGE,
D'HEEDENE;

De familiën FOUBERT en DE RIDDER denken U voor de blijken van genegenheid, hun betoond bij het ailsterven van
MEVROUW

Victorine SPELDOORN