

« Wie in Mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven ». (Ev.)



BIDDEN WIJ DANKBAAR TE SAMEN
VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Edmond SPIERS

echtgenoot van Mevrouw

Madeleine HAELTERMAN

geboren te Melden op 30 september 1914 en
zacht in de Heer ontslapen te Leupegem op
18 juni 1987, gesterkt door het H. Sacrament
der Zieken en de Apostolische Zegen.

Aan de voet van de schilderachtige Koppen-
berg met zijn eeuwig zingende bossen, om-
zoomd door groene weiden en vruchtbare lan-
derijen staat het hoeveke van Edmond met de
vele herinneringen aan vroeger. Op die vrucht-
bare gronden heeft hij jarenlang naarstig ge-
werkt, geploegd, gezaaid, gemaaid en de rijke
opbrengst binnengehaald. In zijn inzet werd
hij bijgestaan door zijn trouwe echtgenote,
zijn kinderen en het toegewijde Michelleke
zaliger.

Met het op rust gaan is het op de boerderij
rustig en stil geworden.

Zijn grote hobby was zijn duifjes met wie
hij sprak, ze voedde en verzorgde, het was
een stuk van zijn leven. Hij kende ze, zijn
geliefde beestjes. Hij hoopte steeds en kon
vele prijzen binnenhalen. Op rust waren ze
hem steeds bijzonder lief, maar de laatste we-
ken van zijn slepende ziekte verminderde de
belangstelling.

Enkele maanden geleden voelde hij zich
onwel en voelde de ziekte naderen. Raadple-
gingen en verzorging door de dokters, de vorige
gebeden van de zijnen waren vruchteloos..

Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde

Alleen troost, verlichting en opbeuring hiel-
pen hem vooruit op de lange zieke weg. Bij
het gelovig ontvangen van de ziekenzalving is
hij zacht naar het Vaderhuis teruggekeerd. In
zijn gewoon hoeveke, in de vertrouwde om-
geving met de vele herinneringen aan vroeger,
omringd door ma en de kinderen heeft hij rustig
en in volle vertrouwen op de goede God af-
scheid genomen. De droefheid was groot om
het heengaan van een goede vader die voor hen
veel betekende en de voortzetting van Gods
Liefde was.

Als bedrijvige landbouwer en duivenliefheb-
ber stond hij bekend in het rond en telde vele
vrienden met wie hij gemoedelijk kon omgaan
en hun waardering genoot.

Dank U ma, voor alles wat we gezamenlijk
tot stand hebben gebracht. We waren gelukkig
met elkaar omdat we alles ongedwongen voor
elkaar deden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, op het
hoekje is er iemand niet meer bij wie jullie
dagelijks aan de overkant met elkaar kunnen
omgaan.

Doet zoals vroeger en troost ma en zorgt
voor Paul.

Blijven we verenigd met elkaar door het ge-
bed en houdt mijn beeltenis levend onder U.

Dankbaar om de vele vrienden en wees mij
indachtig.

H. Hart van Jezus, wees ons barmhartig !

Madeleine HAELTERMAN,

Robert en Jenny BAEKELANDT-SPIERS

en kinderen,

Paul en Maria PROVOST-SPIERS en kinderen,

Paul SPIERS,

Noël en Sonja SPIERS-PIETERS en zoon,

De families SPIERS - DE SCHRIJVER en

HAELTERMAN - BROWAEYS,

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Drukkerij Vandeveld, Oudenaarde