

Al wie leeft en in Mij gelooft, zal in  
eeuwigheid niet sterven.

BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

**Marie, Filomène SPIERS**

echtgenote van de Heer  
GERARD PROVOST

geboren te Melden op 13 januari 1905 en god-  
vruchtig overleden te Oudenaarde op 13  
januari 1977, voorzien van de H. Sakramenten  
en de Pauselijke Zegen.

*Lid van de Bond der Gepenstoneerden.*

De dood van de rechtvaardige is het einde  
van de ellende van dit aardse tranendal, waar  
alles voorbijgaand en sterfelijk is, maar ook  
en vooral het begin van de eeuwige gelukza-  
ligheid, die de beloning is voor ons kristelijk  
leven en onze goede werken.

Lijden is zo betekenisvol voor wie de woor-  
den van de goddelijke Meester beluisteren wil:  
« Indien gij Mij bemint, neem uw kruis op en  
volg mij ! » Dan wordt dit lijden een  
bron van genaden en zegeningen. Onze duur-  
bare overledene heeft ruimschoots haar deel  
gehad in de beproevingen en lasten van dit  
vergankelijke leven ; zij heeft deze in stille  
onderwerping aan Gods wil aanvaard en het  
offer van haar leven gebracht.

Duurbare echtgenoot, kinderen en familie,  
hebt dank voor uw genegenheid en toegewijde  
zorgen ; helpt elkander en gedenkt mij in  
uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Brusselse begrafenisondernem. - Kluisbergen

De Heer Gerard PROVOST, *haar echtgenoot*;

De Heer en Mevrouw Remi MOREELS-  
PROVOST,

De Heer Napoléon PROVOST, *haar kinderen*;

De Heer en Mevrouw Marnix BOUDRIN-  
GHYEN-MOREELS, *haar kleinkinderen*;

Jongeheer Christof BOUDRINGHIEN,  
*haar achterkleinkind*;

Haar broer, zuster, schoonbroers, schoon-  
zusters, neven en nichten;

De families SPIERS, DESCHRIJVERE,  
PROVOST en VAN MOORLEGEM,

*danken voor de blijken van kristelijke  
deelneming in rouw en gebeden.*