

De rechtvaardige sterft gerust, want voor hem is de dood slechts de overgang naar een beter leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

ARTHUR, FRANÇOIS, JOZEF, ISIDOR

**SPIESSENS**

Gepensioneerd Gemeentebediende  
lid van de Bond van het H. Hart  
en verschillende andere godsdienstige Genootschappen

Echtgenoot van Mevrouw

**ELODIE HOEBEKE**

geboren te Mechelen de 5 Januari 1875  
en overleden te Boom de 9 Mei 1950,  
voorzien van de HH. Sacramenten.

Deze man was gedurende gans zijn leven een voorbeeld van eerlijkheid, rechtvaardigheid, eenvoudigheid, hulpvaardigheid en verdraagzaamheid.

Oneindig goed, voorbeeldige echtgenoot, uitmuntend vader en vriend, vol genegenheid voor zijn familie en kennissen, als een toonbeeld op deze wereld, draagt hij in zijn laatste rustplaats de vriendschap en het leedwezen mede van allen die hem gekend hebben.

Hij is uit het leven gegaan, maar niet uit het onze, Zouden wij kunnen geloven dat hij gestorven is, hij die zo levend is in ons hart. Zonder klagen, zacht, kalm en gelaten is hij heengegaan.

Duurbare Echtgenote, Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden, reeds lang heb ik in uw ogen de droefheid gelezen die mijn heengaan u moest veroorzaken; en uw goede zorgen zegden mij, bij dag en bij nacht, hoe lief ik u was. Hebt dank voor de liefdezorgen waarmede ge mij hebt omringd. Gij allen die mij hebt lief gehad, blijft mij indachtig in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. en 7 quadr.)

Om Uw kristelijke deelneming in het pijnlijk verlies dat hen treft, danken U oprecht :

Mevrouw Arthur SPIESSENS geboren Elodie HOEBEKE,

Mijnheer en Mevrouw Constant HENDRICKX-SPIESSENS en hun kinderen Yolande, Fernand, Robert, Danielle, Jacques en André

Mijnheer en Mevrouw Jean SEGERS-SPIESSENS en hun kinderen Louis, Myriam, Suzanne en Danielle,

Mijnheer en Mevrouw Victor SPIESSENS-DE BOECK,

De familiën SPIESSENS, HOEBEKE, DE BECKER, VAN DER WULST en DE BRUYN.