

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefdeschenke aan de heer

ALBERT SPILEERS

Echtgenoot van Mevrouw

Marguerite Mespreuve

geboren te Schorisse op 29 mei 1906 en
godvruchtig overleden te Ronse op 31 augustus 1968

Gesterkt door de HH.Sakramenten.

Heer, Gij weet hoe diep het heengaan van onze dierbare overledene ons treft, doch in onze smart, trachten we moeizaam uw eeuwige raadsbesluiten te begrijpen.

Gelukkig degene, die God opricht gediend heeft, die geleefd heeft voor zijn gezin, die werkzaam en eerlijk door het leven is gegaan.

Nog vroeg kwam de ziekte het gestel van onze overledene ondermijnen; hij aanvaardde zijn lijden in stille berusting en werd zo stilaan verzoend met de gedachte aan de dood. De rechtvaardige God zal hem belonen voor wat hij geleden heeft.

Dierbare Echtgenote, ik dank u voor alles wat we samen aan geluk hebben gedeeld; moge de Heer u troosten en sterken in deze beproeving.

Beminde Kinderen, Kleinkinderen en alle Familieden, het ga u verder goed; vergeet mij niet in uw gebeden. Tot bij de Vader hierboven.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Albert SPILEERS geboren Marguerite MESPREUVE;
Heer en Mevrouw Georges SPILEERS-CRUYPENINCK en zoon
Eddy;
Heer en Mevrouw Roger SPILEERS-DE VOS en zoon Luc;
De familie SPILEERS-D'HAESE;
De familie MESPREUVE-VANDER HAUWAERT;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw bliken van deelneming

Druk. Fortois Schorisse