

Gezegend om uw moederhanden,
uw ogen, die zo zuiver brandden
en 't hart, dat zoveel leed
en zorgen milderen deed G. GEZELLE

†

Gedenk in uw gebed

Mevrouw

Alida SPILEERS

weduwe van de Heer

René VANDENABEELE

geboren te Ronse op 3 oktober 1902 en er overleden
op 20 augustus 1986,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

— — —

Leer ons, Heer, welke nietigheid de aarde is, hoe
verheven de hemel, hoe kort de tijd, hoe lang de eeuw-
igheid. Geef ons dat we onze dood steeds voor ogen
houden, met ernst aan het oordeel denken, de verdoe-
menis ontgaan en in het hemelrijk aanlanden.

Pr. Eug. Van Savoioe

Ze was een goede moeder, die haar kinderen begreep
en meevoelde met hun vreugden en zorgen, een sterke
vrouw, die met de glimlach door het leven ging. Moge
ze nu reeds de stem van de Meester hebben gehoord :
"Kom binnen in de vreugde van uw Heer,..."

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik leefde
met u mee, uw geluk was mijn geluk, uw zorgen waren
mijn zorgen, denk dikwijls aan mij terug. Gij allen,
verwanten en vrienden, bid voor mij.

ZIJ RUSTE IN VREDE.

Rouwleiding Devos, Ronse

Heer en Mevrouw Marcel Gueluy-Vandenabeele,
Heer en Mevrouw Stéphan 'Vandenabeele-Autrique,
Heer en Mevrouw Desmecht-Vandenabeele,
Heer en Mevrouw Johan Vandenabeele-
Van Maldergem,
Heer en Mevrouw Etienne Vandenabeele-
De Pessemier, haar kinderen,
Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,
De families Spileers-D'Haeyer en Vandenabeele-
Vander Gheynst,

danken U voor de bliken van kris-
telijke deelneming in de rouw.