

Wilt gij, als moeder henengaat ;  
haar nog met liefde lonen ;  
laat dan haar beeld bij raad en daad  
u in de geest steeds wonen.

REYPENS

†

**Bid voor de zieleerust**

van Mevrouw

## **ANGÈLE SPILEERS**

echtgenote van de Heer

**ALPHONSE VAN CEUNEBROEKE**

geboren te Ronse, op 7 oktober 1895 en er  
godvruchtig overleden, op 28 augustus 1975,  
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Lijden is een school, waarin God de zijnen les  
geeft over de ijdelheid van de wereld, over de  
zwakheid van de mens, over de kracht van zijn  
genade, over de prijs van de hemel.

P. Hattler

Veel heeft ze gewerkt en veel heeft ze geleden;  
maar steeds met moed en geduld. Zij voelde zich  
zo goed omringd van de haren. Hun geluk waren  
haar geluk, hun zorgen waren haar zorgen. Moge  
zij nu voor altijd met God gelukkig zijn.

Mijn geliefde man, mijn dierbare kinderen en  
kleinkinderen, veel hebt gij voor mij gedaan. Gij  
waart het, die vreugde hebt gebracht in mijn  
ouderdom en ziekte. Blijf verenigd, help elkander  
en houd mijn gedachtenis in eer. Gij allen,  
verwanten en vrienden, bid veel voor mij.

**ZIJ RUSTE IN VREDE**

Begrafenissen De Vos & Zoon. Groeneweg, Ronse

Heer Alphonse VAN CEUNEBROEKE,

Heer en Mevrouw Roger VAN CEUNEBROEKE-AELVOET en kinderen

Heer en Mevrouw Etienne MARTENS-VAN CEUNEBROEKE en

dochter,

De families SPILEERS, D'HAEYER, VAN CEUNEBROEKE en BELLUN,

danken U voor de blijken van innige deelneming.