



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Fernand SPILEERS

echtgenoot van Mevrouw

Juliette DEKONINCK,

geboren te Juilly (Frankrijk) op 19 augustus 1895 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Oudenaarde op 1 juli 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

« Ik ben de Verrijzenis en het leven ; al wie leeft in geloof aan Mij zal in eeuwigheid niet sterven ».

Zo bidt de Kerk bij de begrafenis van al haar kinderen. Wij geloven dat wij, door het doopsel met Kristus verbonden, eens met Hem zullen verrijzen om voor eeuwig te delen in Zijn glorie bij de Vader in de hemel.

Moge deze gedachte hen allen troosten die treuren om het verlies van een van hun dierbaren.

Onze dierbare overledene, die we vandaag met droefheid in het hart ten grave dragen, was een diepgelovig man, een trouwe echtgenoot en een zorgvolle vader. Zijn leven

was het geluk van zijn vrouw en zijn kinderen. Zelfs op zijn hoge ouderdom was hij nog graag doende, vergroeid met de natuur als hij was, met planten en zaaien. Midden in die natuur heeft hij Gods schepping bewonderd en geprezen ; ja is hij er zelfs wat filosofisch bij geworden. Ongetwijfeld heeft God deze brave man dan ook bereid gevonden voor het eeuwig leven in het hemels Vaderhuis. Bidden we daarom met vrouwen tot de Heer van leven en dood dat Hij hem nu opneme tot eeuwig leven.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen, beste familie, ik dank U allen voor de vele zorgen. Moge God er U om lonen. Bidt nu tot God dat Hij mij barmhartig weze en weest verder goed voor moeder.

Beste vrienden, kennissen en geburen, vergeet ook gij mij niet in uw vrome gebeden.

De families SPILEERS, DEKONINCK,
DE STERCKE, VAN CAENEGHEM,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek