



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Madeleine SPILEERS

echtgenote van de heer
Michel DEBLAUWE

Geboren te Everbeek op 2 mei 1934 en
onverwacht thuis overleden op 23 december 2001,
begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie
van de H. Kerk.

Tekst van de kleinkinderen :

Lieve meter, lieve mémé,
we zouden willen dat je nu niet stierf.
Dat je eeuwig zou blijven leven
en wij zullen nooit vergeten
dat je zoveel om ons gaf.

Naike en Yelynn

Mama,
wij zijn je dankbaar voor alles wat je voor ons hebt
betekent.

Je was een hardwerkende vrouw en hebt samen
met papa een bloeiende zaak opgebouwd.

Tegelijk was je voor ons een liefdevolle moeder en
heb je ons een warme thuis gegeven.

Jouw hele leven was je bekommerd om iedereen
om je heen. Je had steeds een luisterend oor en
een vriendelijk woord voor wie het nodig had.

Mama,
we kunnen nu nog niet zeggen hoe erg we je zullen
missen, want we voelen jouw aanwezigheid nog zo
dichtbij...

We beloven jou dat we papa en Marc zullen helpen
en steunen wanneer ze het nodig hebben en we
zullen al die mooie herinneringen aan jou blijven
koesteren in ons hart.

De familie dankt de vrienden en kennissen
die ons hebben gesteund met een
vriendelijk woord, kaartje, telefoon of bezoek.

*De namis heeft plaats op zondag 27 januari 2002
om 9 uur in de parochiekerk Sint-Martinus
te Opbrakel.*

Rouwfl. bvba Raoul, Brakel, Tel. 055-42 24 49

