

Heer Jezus Uw Heilige Wil'geschiede !

† BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW †

## Rachel SPILIERS

echtgenote van Mijnheer

Jules DE BOE

geboren te Sint Antelinks de 6 januari 1901 en er zeer god-  
vruchtig overleden de 10 mei 1963, versterkt door de  
H H. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

MOEDER in dat ene woord is begrepen al het schoonste en edelste dat Hemel en aarde ons geschonken heeft van goedheid, edelmoedigheid en zelfverlochening. Hiervan was ons lieve Moeder het schoonste beeld : toegewijde echtgenote, en lief voor al haar kinderen, steeds wel gezind en vol toewijding omdat zij de vastheid van een diep christelijk leven bezat.

Wilde O. L. Heer het lijden nog gebruiken om haar ziel nog schoner te maken. Zeker en 20 jaar lang was het zonder klagen alles verdragen voor ons Lieve Heer, met een glimlach op het wezen. Die harde strijd van het leven heeft zij doorstaan met kristene gelatenheid alleen steunende op de goddelijke Voorzienigheid, zo dat ze steeds bad mee overtuiging " Uw wil geschiede op aarde als in den Hemel." Voor allen goed om God en zich zelf vergetend voor anderen, in bewonderenswaardige zelfverlochening. Haar laatste levensdagen waren steeds vol geloof, hoop en onderwerping aan den aanbiddelijken Wil des Heren.

Beste man, geliefde kinderen, ik dank u voor uw genegenheid en toewijding en wel meest der laatste weken, alles hebt u voor mij willen doen. Ik had nog langer bij u willen blijven omdat ik weet dat mijn heengaan een grote leemte zal laten, ik was er nog zo nodig om voor U allen te zorgen. God echter heeft er anders over beschikt: laten wij ons onderwerpen aan Zijn H. Wil. Wat ik u vraag is mijn aandenken trouw te bewaren en voor mijn zielerust te willen bidden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 dag. afl.

De families Spiliers, De Boe, Cobbaut en De Schuyteneer.

Uw gebed was een zoete latenis voor onze duurzame overledene  
uw deelneming een ware troost voor de familie.

ONZE BESTE DANK.