

Vader in uw handen beveel ik mijn geest.

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

REMI SPILIERS

echtgenoot van Mevrouw

Victorina Manssens

geboren te St. Antelinkx op 13 november 1896 en godvruchtig overleden in het Sted. ziekenhuis te Geraardsbergen op 18 oktober 1969. Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Voor iemand die eerlijk en trouw God bemind en gediend heeft, wordt de dood de geboortedag van een eeuwig, gelukkig samenzijn met de Vader.

De dierbare overledene heeft als plichtsgetrouwe echtgenoot en vader altijd hard gewerkt voor de zijnen: het geluk en het welzijn van zijn huisgezin waren steeds zijn grote kommer; bij zijn vrouw en kinderen vond hij zijn vreugde. Welke grote genegenheid heeft vader ons altijd getoond! welke mooie voorbeelden van eenvoud, rechtzinnigheid, eerlijkheid, werklust en vooral van kristelijk leven heeft hij ons steeds gegeven! Vader, wij danken u voor dat alles!

Veel, ja zeer veel had hij de laatste maan-

den te lijden, maar steeds omringd door vrouw en kinderen, heeft hij met volle onderwerping en met engelachtig geduld alles aanvaard en gedragen.

Mijn beminde echtgenote, troost u bij de gedachte dat wij elkaar eens terug zien in de hemel. Heb dank voor alles, vooral voor uw toewijding en onuitputtelijk geduld en genegenheid waarmede gij mij verzorgde tijdens mijn lange ziekte. Blijven wij verenigd in het gebed.

Beminde kinderen en kleinkinderen, dat de Heer u belone voor al wat gij voor mij hebt gedaan. Hij zegene u en beware u in zijn liefde. Draag zorg voor moeder en bidt voor mijn zielerust.

Dierbare zusters, broers en familie, ik dank u voor uw vriendschap; vergeet ook gij mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid!



De familiën Spiliers, Manssens,

Van de Casseyne en Soetens,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos