

Er is maar één geluk voor de mens :
zijn volle maat te geven. (P. Claudel.)

Wil samen met ons bidden voor de zielerust van

DE HEER

Albert SPITAELS

echtgenoot van Mevrouw

Elza HAILLEZ

geboren te Everbeek, op 20 juni 1916 en god-
vruchtig overleden te Opbrakel,
op 18 december 1981,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Oudstrijder 1940-1945.



**De families SPITAELS, HAILLEZ,
VANDEVOORDE en SOISSON,**

danken U voor uw gebeden en blijken van
innige deelneming.

Druk. A. DE BORRE - Lierde - Tel. (055) 42 20 91

Albert was zacht van karakter, goed van hart
en minzaam in zijn omgang met iedereen. Hij
vond de diepste voldoening in eenvoudig en
ongekend dienstbetoon in huisgezin en familie-
kring. Overal bracht hij gezellige vreugde door
zijn vriendelijkheid en zijn eenvoudige openhartig-
heid. Hij vond de vreugde in een rechtschapen
geweten, dat gedragen werd door diepe gods-
dienstzin.

Lag daar het geheim van die serene gelijk-
moedigheid in alle omstandigheden? — Heeft de
volledige aanvaarding van de wil van God het
hem mogelijk gemaakt zonder één klacht de pijn
en de last van zijn ziekte te aanvaarden? Was
heel zijn leven niet een méér bezorgd zijn om
de anderen, dan om zichzelf?

Teerbeminde echtgenote, kinderen, lieve klein-
kinderen en familie, ik ben gelukkig naar de Heer
te mogen gaan met het bewustzijn al het moge-
lijke voor U gedaan te hebben. Uw dankbaarheid
die sprak in de vele attenties aan mijn ziekbed,
....moge zij overgaan in een gebed voor Uw vader
en in de schoonste zorg voor Uw moeder. Mocht
O.-L.-Heer U sterken in deze voor U heel pijnlijke
beproeving.

En gij, vrienden en kennissen, bidt samen met
en voor mijn familie. Vaartwel, tot we elkaar
terugvinden op de plaats onzer eeuwige beloning.

Ten paradijze, geleiden Hem de engelen....

De namis zal opgedragen worden in de parochie-
kerk St. Marie op 10 januari 1982 om 10 uur.